

## Textekvivalent: SELVIS-animation – Det är okej att säga nej till tobak

Denna berättelse sker i en skola.

I skolan studerar fyra ungdomar som är kompisar, Huppis, Lippis, Nuttis, Pikkis.

När kompisarna är på lektion händer det något underligt på skolgården.

En man med solbrillor kommer in på skolgården.

Mannen röker en cigarett.

Huppis, Pikkis, Lippis och Nuttis tittar förvånat ut från fönstret.

Huppis tittar beundrande på mannen, VAU! (Suckar högt)

Skolklockan ringer till rast.

På rasten går Huppis till mannen som röker.

”Röker du?” frågar mannen och räcker cigarettasken.

Huppis är nervös och tittar förskräckt omkring sig.

”Jo” svarar Huppis och tar en cigarett.

Huppis lägger cigaretten i munnen och tänder den.

Han hostar och blir illamående.

Pikkis, Lippis och Nuttis kommer ut på gården.

Lippis räcker handen och frågar ”Får jag?”.

Lippis får en cigarett.

Han tänder cigaretten och suger rök från den.

Huppis och Lippis blir gråa och ser illamående ut.

De hostar.

Nuttis står bredvid och har något i munnen.

Mannen närmar sig Nuttis och erbjuder sig att tända cigaretten.

Mannen frågar "Behöver du eld?".

Nuttis svänger på huvudet och säger "Nej tack, jag röker inte!"

Mannen blir förvånad.

Nuttis tar något från sin mun, det liknar en cigarett.

Hon hade en slickepinne i munnen!

Huppis är också förvånad.

Huppis svänger sig mot Lippis och de bestämmer sig att sätta bort cigaretterna.

Cigaretterna trillar ner i askkoppen (i videon).

Huppis tar ett äpple ur fickan.

Han biter en bit av äpplet, gott!

Lippis tar en basketboll ur fickan.

Kompisarna är glada och slår knogarna ihop.

Ungdomarna går bort från den rökande mannen och studsar på basketbollen.

Det är okej att säga nej till tobak.